



## Zeg Oscar, ik heb een vraagje over... SAMENWONEN

*Zeg Oscar, de woorden gemeentehuis en trouwboekje komen niet in de bijbel voor. Waarom verbiedt ons geloof ongetrouwd samenwonen? Mag je als ongetrouwd stel samen wel op vakantie gaan?*

Beste Henrienne,

Het gemeentehuis en het trouwboekje zijn later gekomen, maar een officiële plechtigheid waardoor voor iedereen duidelijk werd dat een man en een vrouw elkaar wilden toebehoren is er altijd geweest. Kijk bv. maar eens naar het verhaal van Isaak en Rebecca in Genesis 24 (4000 jaar geleden!), hoe zij man en vrouw worden. Dat ging volgens de gewoonten van die tijd, en zij aanvaardden elkaar uit Gods hand, in het openbaar, voor allen duidelijk.

Als je ongetrouwd gaat samenwonen ga je leven als man en vrouw, terwijl je dat officieel niet bent. Dat geeft een hoop wanorde en onduidelijkheid in de samenleving. Wie hoort nou bij wie, en hoe weten we dat?

Wanneer wij eenmaal zeggen dat met elkaar naar bed gaan ook is toegestaan voor mensen die niet getrouwd zijn, waar ligt dan de grens? Daar komt een heleboel losbandigheid van. En dat leidt tot talloze gebroken harten en beschadigde zielen.

Waarom verbiedt ons geloof ongetrouwd samenwonen? Omdat de Here onze God zo veel van jou houdt, Henrienne, wil Hij niet dat je schade oploopt. En wanneer jij jezelf geeft aan een jongen die niet heeft beloofd je trouw te zijn, loop je het risico dat hij je volgende maand dumpt en er met een ander vandoor gaat. Het aantal relaties dat stuk gaat onder samenwonenden is vele malen groter dan het aantal huwelijken dat op de klippen loopt.

Hij heeft je op je slaapkamer gezegd dat hij je trouw zal zijn? Ja, die kennen we. Maar durft hij er ook voor zijn ouders, vrienden, collegae en medechristenen voor uit te komen? Daar heb je lef voor nodig, en daaruit blijkt werkelijk hoeveel een stel van elkaar houdt en wat ze voor elkaar over hebben. Ze zeggen wel eens: ware liefde wacht. En daar zit veel in. Wanneer je vriendje nu al met je naar bed wil moet je je afvragen hoeveel hij van je houdt. Laat je niet gebruiken! Laat je niet zomaar nemen. Daar ben je veel te mooi en kostbaar voor, en je maakt jezelf en de seksualiteit goedkoop als je dat wel doet.

Wanneer je als ongetrouwd stel samen met elkaar (met z'n tweeën) op vakantie gaat maak je het jezelf erg moeilijk. Wanneer je er een gewoonte van maakt samen in een huis of tent te slapen terwijl er geen anderen bijzijn ben je enigszins bezig de kat op het spek te binden. Bovendien heb je de schijn tegen. Andere mensen zullen er over het algemeen van uitgaan dat je met elkaar naar bed gaat. Je moet bij alles ook denken aan welk getuigenis je doorgeeft met je gedrag, ook bv. naar jongere broertjes of zusjes in je gezin.

Door samenwonen en door seksuele gemeenschap worden twee mensen sterk aan elkaar verbonden. De bijbel noemt dat 'één worden'. Wanneer je dat gaat doen verlies je een zekere vrijheid tegenover elkaar. Veel gezonder is daar mee te wachten, je relatie rustig te laten rijpen, elkaar echt goed te leren kennen, vooral veel met elkaar te praten en communiceren, en toe te groeien naar een mogelijk huwelijk. Wanneer in de loop van de verkeringstijd blijkt dat je toch niet met de ander verder wilt doet het wel pijn het uit te maken, maar veel minder dan wanneer je al met elkaar naar bed bent geweest. Je behoudt op die manier dus die vrijheid, en dat is alleen maar goed.

Tot slot een hele positieve gedachte: Als je het samenwonen en één worden bewaart tot het moment dat je met elkaar trouwt, wordt je trouwdag een hele bijzondere dag. Het is dan echt het begin van je leven met elkaar. Bovendien kun je dan aan je seksuele relatie beginnen zonder angst en schuld, en heb je alle tijd om daar in vrijheid in te groeien. Ook zal het vertrouwen in elkaar sterk zijn, want wie zich voor het huwelijk beheersen kan, kan zich ook beheersen wanneer hij eenmaal getrouwd is.

Eigenlijk zien we dat deze leefregel van God zowel voor als na het huwelijk leidt tot vrijheid. Wanneer we Gods regels aan onze laars lappen denken we dat we kiezen voor vrijheid, maar in werkelijkheid kiezen we voor gebondenheid. Gods wil voor ons leven stelt ons altijd in de vrijheid en doet ons nooit kwaad.

Beste Henrienne, ik hoop dat dit verhaal je helpen zal, en dat ook bij jou de overtuiging er zal zijn dat dit de beste weg is. Kies voor jezelf, kies voor het beste.

Hartelijke groet,

Oscar