



**Zeg Oscar, ik heb een vraagje
over... DE KERK**

*Het grootste deel van Emmeloord blijft
zondagochtend vroeg wat langer liggen en
vindt het niet nodig om naar de kerk te gaan.
Is het idee kerk eigenlijk nog wel van deze
tijd?*

Gegroet,
Oscar

Jij ook bedankt
Henk

Beste Henk,

Bekijk het eens van deze kant: Er gaan vandaag de dag meer mensen naar de kerk dan ooit! Misschien zie je dat niet zo om je heen hier in Nederland, maar als je naar de hele wereld kijkt is het Christendom in de vorige eeuw explosief gegroeid, harder dan de bevolkingsgroei.

Het is dus helemaal niet uit de tijd. Dat er in Nederland en in Emmeloord minder mensen naar de kerk gaan komt hoofdzakelijk doordat in veel kerken het evangelie van Jezus Christus niet meer met overtuiging gepredikt wordt. Dat klinkt gek, maar dat komt doordat veel dominees niet meer geloven in de zaken waar de Bijbel duidelijk over spreekt. Wanneer echter de blijde boodschap duidelijk wordt verkondigd verlaten mensen de kerk niet zo snel. Vaak is er dan zelfs sprake van groei.

Verder lees je toch ook niet van Adam en Eva dat die ter kerke gingen en waren de tabernakel en tempel in eerste instantie offerplaatsen.

De tijd van Adam en Eva en van de tabernakel en de tempel waren andere tijden dan die van ons. De gemeente is ontstaan nadat Jezus op aarde heeft geleefd, is gestorven, is opgestaan, ten hemel is gevaren en de Heilige Geest heeft uitgestort. Na de uitstorting van de Heilige Geest begonnen de gelovigen bij elkaar te komen om God te aanbidden, te luisteren naar het onderwijs (het Woord van God), het avondmaal te vieren, naar elkaar om te zien, te evangeliseren en nieuwe gelovigen te dopen. Dat zijn nog steeds, wereldwijd en ook bij ons, de belangrijkste ingrediënten van het gemeentelven.

En er is niets mooiers dan op die manier samen de Here Jezus te vinden, te volgen en te verkondigen.

De kerk is een idee van God zelf, Hij is het begonnen, en Hij zorgt ervoor dat zijn volk, ondanks alle tegenstand en strijd, overwint in deze wereld.

Dus Henk, twijfel niet aan hoe waardevol de kerk is, en wees niet bang dat de kerk een uitstervend verschijnsel is.

Ik hoop dat ook jij steeds meer zult ervaren hoe verrijkend het naar de kerk gaan, liever gezegd: het bij de gemeenschap van christenen horen, kan zijn.

Stel gerust nog eens een vraag over een onderwerp waar je over zit na te denken.